

FÖRENINGSNOTISER

Visby Innerstadsförening har vandrat i världsarvet

25 maj samlades ett 20-tal medlemmar på Packhusplan där regionens världsarvssamordnare Elene Negussie välkomnades av styrelseledamoten Lars Grönberg. Elene presenterade sin bakgrund som stadsgeograf och forskare inom världsarv vid University of Dublin.

Hon anknöt till världsarvsbeslutet 1995 och berättade att det görs en ny beskrivning av Visby utifrån UNESCO:s regler där dess "outstanding universal value" preciseras. Hansestaden Visby är inte bara medeltid. Packhusen har förändrats och staden utvecklats. Lars informerade om den plats man stod på; före detta Rolandstorget, en marknadsplats intill den

gamla hamnen. Vad hör till en sådan plats? Jo, ett rådhus. Det låg i kvarteret Kalvskinnet. Byggnadens grundmurar finns kvar. Rådhuset fanns till början av 1300-talet. En av deltagarna, Visbyhistorikern Gun Westholm, gav värdefulla kompletteringar. På Mellangatan iaktogs det medeltida stadsplanemönstret med försvunna vattugränder. Namnet Rådstugugränd minde oss om rådhuset som på 1700-talet låg vid S:t Hansgatan. Gun berättade att medeltidens kalkhällar finns kvar under dagens gatsten.

Vid Rådhusplan diskuterade vi vad rådhus brukade innehålla; nämligen rådets, stadsvaktens (polisens) och rådhusrättens lokaler.

De låg alla vid Klosterplan i det Langska huset som köptes av staden i slutet av 1700-talet och var i bruk fram till år 2010. Deltagarna konstaterade med sorg att hela området är bostäder. Någon hade sett att kopian av världsarvsdiplomet som stod på Rådhusplan inte har kommit upp efter att parken återställts. Vid Stora Torget föreslog Elene en ny skylt på platsen för rådhuset vid S:ta Katarina. Man kan göra den som inskription i en liggande kalkplatta. Efter en dryg timme rundade Elene av med en inbjudan att lämna synpunkter på beskrivningen av världsarvet och tackade för visat intresse.

Lars W Grönberg