



## Byggnadsvård i världsarvet – stadsvandring 21 augusti 2013

Den 21 augusti i strålande sensommarväder genomförde Lars Grönberg, styrelseledamot och f d stadsarkitekt en stadsvandring med temat Byggnadsvård i världsarvet. Glädjande många medlemmar, närmare ett 60-tal, hade mött upp vid S:t Hans ruin för den dryga timmen långa vandringen.

Lars byggde sin framställning på de senaste hundra årens successivt förändrade syn på byggnadsvården genom nedslag framför byggnader som representerade var sitt decennium. Promenaden inleddes med att Lars citerade en hundraårig artikel i Svenska Dagbladet som var rubricerad "Skall ännu ett stycke av det gamla Visby förfaras? – De karaktäristiska små trähusen hotas av undergång" och skriven av konstprofessorn på Muramaris Johnny Roosvall. Den var faktiskt inledningen för bevarandearbetet i Visby. Ett arbete som inte bara omfattat monumentalbyggnaderna utan också den vanliga bebyggelsen. Visby stads och DBW: insatser för byggnadsvården berördes också liksom att Visby var pilotprojekt under det Europeiska byggnadsvårdsåret 1975. Det var ett genombrottsår för byggnadsvården i hela Sverige med till exempel bildande av Svenska Byggnadsvårdsföreningen, som idag är en mycket aktiv aktör inom området. Med Byggnadsnämndens Riktlinjer för bevarande och ombyggnad 1989 togs första steget mot världsarvsutnämningen 1995. Då gjordes stora insatser för att omgestalta den medeltida staden. Hur detta tog sig ut kunde gruppen ta del av på S:t Hansgatan vid Akantus och närliggande byggnader som nu är lite av Världsarvets kännemärke men kan diskuteras i ett restaureringsideologiskt perspektiv.

Vandringen avslutades på Klinten där föregångsmannen och hembygdskämpen David Ahlqvists förutseende tankar från 1962 om 17-, och 1800-tals bebyggelsen redovisades. En nyligen färdigställd ombyggnad av ett litet byggnadsminnesmärkt bostadshus fick illustrera dagens förhållningssätt till byggnadsvården. Byggnadsantikvarien Cecilia Boman berättade om kvalitetsprocessen för projektet med bakgrund i den nyligen antagna detaljplanen för hela innerstaden. Den kompletteras av en Byggnadsordning som ska underlätta för fastighetsägarna att sköta sina hus. Lars hade genom Regionen fått möjlighet att dela ut byggnadsordningen till intresserade. De 30 exemplaren fick en strykande åtgång och Lars avslutade därmed vandringen och tackade för visat intresse.



*Lars Grönberg och Cecilia Boman*